

Streetpost



**25 jarig
jubileum**
25 jaar herinneringen
en ontmoetingen



JUBILEUMUITGAVE
1988 - 2013
25 jaar **Ontmoeting**

25 Jaar Ontmoeting...



Wat is er in de achterliggende 25 jaar veel gebeurd. Het begon bij 'niets' en is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met ca. 180 beroepskrachten en 450 vrijwilligers die op diverse terreinen actief zijn.

Vele malen is mij de vraag gesteld: 'Kun je een voorbeeld geven van jullie resultaat?' Vaak geef ik dan het volgende voorbeeld. Bijna vanaf het begin komt er een wat oudere man bij Ontmoeting. Communicatie is heel moeilijk voor hem, omdat hij psychisch ernstig ziek is. Hij heeft daarbij de waan dat het water bij Ontmoeting vergiftigd is. Zodoende drinkt hij dus geen water bij Ontmoeting. De man wordt zwaar verkouden en we beginnen ons zorgen te maken. De dokter schrijft hem een pilletje voor. Die onvergetelijke morgen neemt hij het pilletje om het in te slikken... met een glas water. Een groot succes, omdat uit dit voorval blijkt dat de man vertrouwen heeft gekregen in de medewerkers.

Dezelfde persoon heeft nog niet zo lang geleden (inmiddels is hij ruim 80 jaar oud en komt niet meer bij Ontmoeting) te kennen gegeven: 'Hadden jullie me maar eerder naar een psychiater gestuurd, dan had ik niet zo'n lange tijd buiten hoeven te slapen.' In al die 25 jaar zijn er prachtige dingen gebeurd. Tegelijkertijd zijn er menselijke fouten gemaakt, hetgeen blijkt uit zijn uitspraak. Vele malen hebben we binnen Ontmoeting ervaren dat de Heere van ons werk afweet. De Heere wil het werk van de mensen binnen Ontmoeting gebruiken tot welzijn van de naaste.

Deze Straatpost staat in het teken van het 25 jarig bestaan van Ontmoeting. Nee, geen feest! Want het confronteert ons met het diepe leed in individuele mensenlevens. Wat dát betreft is het intens verdrietig dat Ontmoeting gegroeid is. Wel is het een oproep om als christenen in afhankelijkheid van de grote Zender daadwerkelijk te gehoorzamen aan het bevel van de 'heer van het huis': 'Ga (haastelijk) uit..' Waarheen? Naar de straten en wijken van de stad, naar de (land)wegen en hekken (zie Luk. 14). Van harte hoop ik dat dit jubileumjaar leidt tot gehoorzaamheid aan deze spiegelende gelijkenisopdracht.

Ed van Hell



Colofon

Missie

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Grondslag

De grondslag van Ontmoeting is Gods Woord. We aanvaarden de belijdenisgeschriften als waarheidsgetrouw. Zij dienen als uitgangspunt voor het verstaan van de Schrift, maar we stellen deze niet naast of boven Gods Woord.

Directie

Ed van Hell

Redactie

Mariëtte van der Kooij,
Ton Vink (hoofdredactie)
Elsa van Engelen

Aan dit nummer hebben meegewerkt

Ed van Hell, Rianne Nijburg,
Besselyn de Rooij en
Auke Schouwstra

Vormgeving

V1 Communicatie

Druk

Drukkerij Verloop

Centraal adres

Randhoeve 223, Houten
Postbus 263, 3990 GB Houten
Tel. 030 635 40 90
ING 2600356
Rabobank 38.76.69.140
IBAN NL35 RABO 0387 6691 40
www.ontmoeting.org
info@ontmoeting.org

Vestigingen

Dienstencentrum Rotterdam
Woon-werkcentrum Epe
Dienstencentrum Harderwijk
Time-outvoorziening Hummelo
Sociaal pension Hoek van Holland
Adreswijziging
Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? Dit kunt u doorgeven via www.ontmoeting.org onder 'contact'. Wilt u bij het doorgeven van uw nieuwe adres ook uw oude adres vermelden? Dat maakt het eenvoudiger voor onze administratie.



Jubileum Ontmoeting

Nieuwsflitsen jubileum

Ontmoeting bestaat 25 jaar. In het kader hiervan worden dit jaar een aantal evenementen georganiseerd. Uiteraard bent u daarbij van harte welkom. Noteer de data in uw agenda en houdt onze website, www.ontmoeting.org/jubileum en onze facebookpagina www.facebook.com/StichtingOntmoeting de komende tijd in de gaten!

- **zaterdag 1 juni:** Ontmoetingdag in Rotterdam
- **zaterdag 29 juni:** Ontmoetingstocht (wandel- en sponsorstocht) in Houten.
- In oktober wordt een congres georganiseerd gericht op afgevaardigden van gemeenten, kerken en maatschappelijke organisaties.

Activiteitenagenda

- **Zaterdag 1 april:** autopuzzelrit in Harderwijk/Oosterwolde
- **Zaterdag 6 april** wordt er door de V.R.C.L. (Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven) een jubileumconcert georganiseerd in de St. Joriskerk in Amersfoort. Aan deze avond werken mee: jongerenkoor Jigdaljahu uit Barendrecht onder leiding van Willem Arie den Hertog, mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden o.l.v. Minne Veldman, het Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest onder leiding van André van Putten, Lennart Moree, orgel en Marco den Toom, orgel. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Ontmoeting. Voor meer informatie of om kaarten te bestellen ga naar www.vrcl.nl
- **Zaterdag 6 april:** psalmzangavond in Elburg
- **Zaterdag 6 april:** verkoping/actiedag in Bruinisse
- **Zaterdag 20 april:** voorjaarsmarkt in Polsbroek

Zie voor meer informatie en overige activiteiten onze website www.ontmoeting.nl/activiteitenagenda

Ontmoeting 25 jaar: vertel ons uw verhaal!

In deze jubileumspecial staan diverse verhalen over 25 jaar Ontmoeting. Mogelijk heeft u of heb jij in de afgelopen jaren ook iets bijzonders of ontroerends meegemaakt wat betrekking heeft op Ontmoeting. Een contact met een cliënt, een medewerker van Ontmoeting, of als betrokkene bij de opening van één van onze locaties. Laat het ons weten en stuur een e-mail met uw verhaal en/of foto naar mvdkooij@ontmoeting.org.

Iedereen die wat instuurt, krijgt daarvoor een kleine attentie. Het meest ontroerende, spannende of bijzondere verhaal krijgt als beloning een product gemaakt door één van onze cliënten. Uiteraard zal dit verhaal ook in één van de volgende Straatposten worden opgenomen. Maar ook andere verhalen kunnen worden geplaatst met in acht neming van de privacy. Mocht u of jij dat niet willen dan graag dit aan te geven. We zien uit naar uw/jouw reactie!

Tijdlijn (1988-2013)



Opening Pand Hummelo

Niet 'Het behouden huys' maar Ontmoeting

MARIËTTE VAN DER KOOIJ

Maart 1988: een bericht in het Reformatorisch Dagblad over een aanloophuis in Drachten zorgt ervoor dat dominee van der Meij in de pen klimt. Hoofdvraag aan de RD-lezers: moeten de reformatorische kerken zich niet veel meer profileren op het terrein van de binnenlandse hulpverlening? Een vonkje wordt ontstoken, waarna het vuur gaat branden en Stichting Ontmoeting wordt opgericht. Nu 25 jaar later, blikken we terug op deze beginperiode.

'Al een aantal jaren liep ik met de vraag: wat doen we als kerken aan de binnenlandse nood? We preken het aanbod van vrije genade, maar het krijgt geen gestalte in de samenleving. Het ontbreekt ons aan zichtbaarheid. Verschillende keren ben ik op perron nul in Rotterdam geweest. Wat een ellende. Mensen lagen daar te stinken en te sterven. Ik vond het niet kunnen dat we 'struikelden' over de mensen in de goot en daar als kerken niets aan deden.'

Aan het woord is dominee van der Meij, één van de betrokkenen van het eerste uur. 'Nadat ik dat artikel in het RD had geschreven (zie kader), kreeg ik uit verschillende hoeken instemmende reacties. Van (christelijke) politieagenten uit Rotterdam en omgeving en van een aantal dominees. De politieagenten vonden het heel goed dat er naast de juridische kant ook aandacht kwam voor de 'binnenkant' van de mensen op straat. Niet alleen optreden, maar ook daadwerkelijk hulp verlenen. Ook een aantal dominees was positief. Onder andere dominee Meeuse die toentertijd in Rotterdam stond. Hij kreeg daar regelmatig mensen aan de deur en gaf ze een snee brood, maar vond dat er meer moest gebeuren.'

Ontmoeting

De reacties zorgden ervoor dat 'een vonkje het kruut dat al langer klaarlag, ontstak'. Het was tijd voor het vuur om te gaan branden. Van der Meij: 'We belegden een bijeenkomst in de huiskamer van ds. Meeuse. Daarna kwamen we een aantal keer samen in de consistorie van de gereformeerde gemeenten in Rotterdam-Zuid. Hier waren onder andere ds. Golverdingen, ds. Meeuse, ds. de Vries en ook dhr. van der Staaij senior aanwezig. Met elkaar stelden we de vraag: hoe nu verder? Dat er een stichting moest komen was wel duidelijk. Maar hoe en wat, nog niet. Allereerst hebben we nagedacht over de naam. Ik had daar al een idee bij: 'Het behouden huys'. Naar aanleiding van de overleving van Willem Barentsz op Nova Zembla. Ik zag een overeenkomst tussen het vastlopen op het ijs en het vastlopen van dak- en thuislozen in hun leven. De overige mannen zagen hier echter niet zoveel in. Eerder had ik het gedeelte gelezen uit Johannes 4 over de Ontmoeting tussen de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw. Al vrij snel kwamen we toen op Ontmoeting. Tijdens deze vergadering ben ik gevraagd om voorzitter te worden. Ik vond het leuk om dit te doen en heb natuurlijk direct ja gezegd.'



Monumentaal pand

Na deze vergaderingen, volgen er meer en al vrij snel komt de vraag naar kantoorruimte om de hoek kijken. 'Het geld was geen probleem', zo geeft Van der Meij aan. 'In de Reformatorische achterban is voldoende aanwezig. Voor een zacht prijsje kregen we als geschenk een mooi pand in Kralingen. Een voormalige Surinaamse pinkstergemeente. Echt een mooi, monumentaal pand. Helaas kreeg de buurt er lucht van dat er dak- en thuislozen zouden komen. Vlakbij een kinderspeelplaats. Verhalen deden de ronde over 'vuile, smerige druggebruikers' en de buurt stond op haar achterste benen. Ze wilde dat we zouden verdwijnen. Dit escaleerde: het pand werd in brand gestoken. Daar zaten we dan.'

Aan de 's Gravendijkwal

Het pand moest weer terug naar de makelaar. Het mag een wonder heten, want vervolgens werd het binnen 14 dagen verkocht met 100.000 gulden winst. Opnieuw wordt gezocht naar een nieuw onderkomen. De blik valt op een gebouw aan de 's Gravendijkwal, waar eerst een fruitimporteur heeft gezeten. Het past binnen het bestemmingsplan en Ontmoeting trekt erin. Van der Meij: 'Ten opzichte van de vorige keer hadden we leergeld betaald. Zodoende hebben we er geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar ons goed voorbereid. Pas nadat het pand helemaal gerenoveerd was, hebben we mensen uit de buurt uitgenodigd. Het was wat de 's Gravendijkwal betreft best een chique buurt dus kwam er van alles op af. Eén advocaat vroeg zich af of dak- en thuislozen ook konden ontsnappen. Mensen waren over het algemeen positief. Ze merkten dat we geen geheim dossier hadden; transparant waren. We hebben gezegd dat ze altijd met al hun vragen konden komen, zeker ook als ze overlast zouden ervaren.'

Het dienstencentrum (1991) was de start van Ontmoeting in Rotterdam. Meerdere locaties zouden volgen.

¹ Overige aanwezigen waren ds. Schalkoort, ds. Beekhuis en dhr. Hendriksen.

Hoe het begon...

In het artikel dat ds. Van der Meij, christelijk gereformeerd predikant, in maart 1988 schreef, noemt hij zes redenen waarom de kerken in de maatschappij op het gebied van binnenlandse hulp, concreet inloophuizen, hun bijdragen zouden moeten leveren. Hieronder een samenvatting van deze redenen.

1. Het is een mogelijkheid om contact te leggen met mensen die anders voor kerken onbereikbaar blijven.
2. Er kan hulp geboden worden bij stille armoede, dakloosheid en daarmee gepaard gaande eenzaamheid of zelfs wanhoop.
3. De Reformatorische kerken kunnen vanuit hun eigen identiteit hulpverleners net als het Leger des Heils, maar dan op een andere leest geschoeid.
4. Het draagt bij aan een positieve beeldvorming over de reformatorische kerken. In tegenstelling tot een beeld waarin deze kerken worden afgeschilderd als wereldvreemd.
5. Het draagt bij aan een stuk zichtbaarheid in de maatschappij en zorgt ervoor dat Reformatorische kerken uit hun isolement treden.
6. Juist ook voor jongeren is het een positieve manier van het leveren van een bijdrage als 'Reformatorische kerken' aan de maatschappij. Niet alleen met woorden, maar ook met daden.

Lees het hele artikel op digibron: <http://bit.ly/VIs8TY>

Ontmoeting en dominee van der Meij

Wat betekent Ontmoeting voor u?

'Een must. Wat mij opvalt in de Bijbel is dat veel mensen zich in het zwerfscircuit bevinden. Abraham, David, maar ook de Heere Jezus zelf. God laat zijn genade zien en zoekt mensen op. Ontmoeting is een Bijbelse noodzaak en vanzelfsprekendheid.'

Hoe kijkt u terug op 24 jaar Ontmoeting?

'Met verwondering. Zeker ook wat de achterban betreft. Het is mooi om te zien hoe dit initiatief is uitgroeid. Dat er de moed en de bereidwilligheid was om in de wereld te staan. Het begon allemaal met een comité van aanbeveling waarin mensen uit diverse kerken zitting hadden. Het is goed dat Ontmoeting er is gekomen en dat we het reformatorische gedachtegoed door kunnen geven. Wat voor ons goed is, is ook goed voor een ander. Kerkelijk is het ook samenbindend. In iedere kerk heb je wel een aantal mensen die voelen en zien dat Ontmoeting nodig is en over kerkmuren heen kunnen kijken.'

Hoe ziet u Ontmoeting nu?

'Als een bruisende organisatie. Het leeft. Dat merk ik aan de publicaties, de mensen die er werken, de doelgroep. Het is mooi om te zien hoe het klikt. Ontmoeting is een ontmoetingsplaats voor mensen. Wij kunnen op een positieve manier iets laten zien van de Reformatorische wereld. We moeten open ramen en open deuren naar buiten toe hebben. Laten reformatorische kerken niet over de nood heen kijken, net als de priester en de leviet uit de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Ten opzichte van vroeger is er meer doordinking van de complexiteit van het werkveld gekomen. En ook de professionaliteit is toegenomen. Natuurlijk blijft er de dreiging voor verzakelijking, maar dat medewerkers hart voor de zaak hebben en heel betrokken zijn, zie ik nog steeds. Ontmoeting is een geweldige organisatie.'

Wat ziet u als toegevoegde waarde van Ontmoeting?

'Naast de algemene hulpverlening die Ontmoeting biedt, dat zij wil werken vanuit het Woord. Het pastoraat is geen aanhangwagen, maar het hart van waaruit het werk wordt gedaan. Ik ben verwonderd dat dit er mag zijn en dat het loopt zoals het loopt. Het is mooi om te zien dat we wat aan het karikatuur van de Reformatorische kerken als 'wereldvreemde kerken' hebben kunnen doen. Ontmoeting is daarop een weldadige reactie geweest. De kracht van de organisatie is haar persoonlijke benadering: bewogenheid ten opzichte van de naaste én professionaliteit.'

Namens de bedankt vo



**ze en vele andere cliënten
or uw steun de afgelopen jaren.**



ED VAN HELL AL 18 JAAR BEVLOGEN DIRECTEUR

‘Ik begon met knikkende knieën’

AUKE SCHOUWSTRA



Hij wilde eigenlijk geen directeur worden, maar na een jaar werd hij het toch: Ed van Hell is al 18 jaar het boegbeeld van Ontmoeting, In goede en kwade dagen. ‘Soms wist ik niet hoe ik alle salarissen moest betalen.’

In 1988 werd Ontmoeting opgericht, in 1990 begon de opvang van dak- en thuislozen en in 1994 kwam directeur Ed van Hell binnen bij Ontmoeting. ‘Met knikkende knieën’, vertelt hij. ‘Ik moest in die tijd voor een vergadering van een andere organisatie in Rotterdam zijn. Ik verdwaalde en kwam op de G.J. de Jonghweg terecht, toen de prostitutiezone van Rotterdam. Ik zag de mensen en dacht: ga ik daarmee werken? Waar ben ik aan begonnen!’

In zijn eerste maanden ging Van Hell veel op pad met de bezoekers van Ontmoeting. ‘Ik wilde me bewust onderdompelen in die totaal andere wereld. Ik zocht cliënten op in de gevangenis. Ik heb nog net niet buiten geslapen, maar ik ben wel op heel veel plekken geweest. Het ging mij erom te ontdekken hoe de belevingswereld van dak- en thuislozen eruit ziet. Om hen echt te begrijpen.’

Mens naast medemens

‘Mijn schokkende conclusie was: ze zitten helemaal niet te wachten op hulpverleners.

Wel op mensen die hen echt ontmoeten en proberen te begrijpen. Natuurlijk moet je als hulpverlener grenzen trekken, maar de kern is toch: het gevoel overbrengen dat hier een mens is die een medemens begrijpt.’

Voor de achterban van Ontmoeting was het ook wennen, herinnert Van Hell zich. ‘Er was een gigantisch verschil in belevingswerelden tussen onze doelgroep en de reformatorische gezindte. Vanuit het Reformatorische gedachtegoed klonk paternalisme door: wij gaan dak- en thuislozen helpen, wij weten wat goed voor hen is. Terwijl ik bij de doelgroep merkte dat die alleen reageert als ze iemand ontmoeten die ‘gewoon’ doet. Die niet bevoogdend is.’

Het vergde en vergt nog steeds uitleg aan de achterban over wat Ontmoeting doet en waarom. Van Hell: ‘We komen cliënten tegen die nog nooit uit de Bijbel gelezen hebben. Als je dan tijdens maaltijden uit de Statenvertaling gaat lezen, is dat niet makkelijk. Over dat soort vragen heb ik vele gesprekken gevoerd. In de achterban

ligt het gevoelig, terwijl ik allang blij ben dat ik een bewoner met het Woord bereik. Dat ik naast iemand kan zitten wiens levenswijze ik niet deel, maar waarbij ik geen drempel voel om hem te helpen.’ Inmiddels is er meer begrip gekomen voor dit soort situaties. ‘Mede omdat er inmiddels 180 ambassadeurs van Ontmoeting zijn’, zoals Van Hell zijn medewerkers omschrijft.

Salarissen

Dieptepunten waren er in de afgelopen decennia ook, weet de directeur. ‘We waren enthousiast begonnen met 24-uurs opvang in Epe. Op zeker moment liepen de kosten op en werd het heel moeilijk alles gefinancierd te krijgen. Het is uiteindelijk wel gelukt, met hulp van het ministerie van Justitie. Maar ik heb me in die tijd vaak achter de oren gekrabbd met de gedachte: waar moet ik alle salarissen van betalen? Gelukkig zijn we ook door die fase heen gekomen.’ Mede dankzij een trouwe achterban, die jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro geeft.

‘Om stil van te worden’, zegt Ed van Hell. ‘Er is een breed draagvlak voor ons werk. Ik heb weleens tegen overheidsvertegenwoordigers gezegd: de Reformatorische gezindte staat misschien bekend als wereldvreemd. Maar dit doen ze toch maar eventjes.’

Hij herinnert zich een anekdote uit het begin van zijn loopbaan die hij graag nog even kwijt wil. ‘Er leefden nogal wat vooroordelen bij de omwonenden van het woon-werkcentrum in Epe over onze cliënten. Bij de eerste nieuwjaarswisseling hebben we de bureaus uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ik wilde de vooroordelen wegnemen en heb aan de cliënten gevraagd om nette kleding aan te trekken. Onze medewerkers kwamen juist in sjofele kleding. Op die avond gebeurden er prachtige dingen. Er kwam iemand bij een medewerker zitten, die voorzichtig de vraag stelde: woon je hier al lang? ‘Nee, ik werk hier’, was dan het antwoord. Het was geweldig om te zien welk effect die avond had!’

Boek over botsing tussen twee werelden

Ter gelegenheid van het jubileum van Ontmoeting verschijnt dit voorjaar bij uitgeverij De Banier een boek waarin Terdege-journalist Huib de Vries directeur Van Hell en enkele cliënten van Ontmoeting portretteert. ‘Het is geen boek over mij’, benadrukt Van Hell. ‘Ik wil met het boek de gereformeerde gezindte laten nadenken over de manier waarop zij in de wereld staat. Ik heb wel eens het idee dat kerkelijke mensen haast niet op een normale manier om durven te gaan met andersdenkenden. Iedereen die Reformatorisch is opgevoed ervaart een botsing als hij of zij de wereld in gaat. Daar wil ik wat handvatten voor bieden.’

‘Hoe ga je nu om met iemand die helemaal anders is dan jijzelf? Wat doe je als je wordt uitgenodigd voor een buurtfeest in jouw straat? Christenen denken soms dat als je met een niet-christen een maaltijd gebruikt, je altijd ook iets over de Bijbel moet zeggen. Voorkom dat je in zo’n kramp schiet.’

‘Ik snap wel dat er spanning ontstaat. Maar je loopt het gevaar dat je in een isolement terecht komt. Ontmoeting heeft daar nooit voor gekozen. Het vraagt lef om naar buiten te treden. Daarin wil ik christenen toerusten. Om te evangeliseren met de daad. Ik hoop dat het boek mensen motiveert om weer met ogen van liefde en betrokkenheid naar hun medemens te kijken. Dat ze ontspannen christen zijn in een geseclariseerde wereld.’

‘De Heere geeft mij de lust, de kracht en de zin ervoor’

MARIËTTE VAN DER KOOIJ

Hij is onze oudste vrijwilliger: Aart Schouten. 77 jaar en al ruim 17 jaar actief als voorlichter voor Ontmoeting. In het hele land: van Kampen tot Krimpen a/d IJssel. Samen met de voorlichters Wim Kuling, Piet en Mauritz Vlot geeft hij mede gezicht aan het werk van Ontmoeting.

‘Op mijn 59ste kwam ik onverwacht in de VUT terecht. Ik werkte in een expeditiebedrijf voor controle van granen en bevrachtingen naar het buitenland. Door reorganisatie en afslanking van het bedrijf ben ik vervroegd uitgetreden. In die periode maakte mijn zus mij attent op een advertentie in de krant. Hierin werd een lokettist gevraagd voor het dienstencentrum in Rotterdam. Een vrijwilligersfunctie. Ik kende het dienstencentrum, want de ‘s Graven-dijkwal lag vlakbij mijn oude werk op de Eendrachtsweg. Na er even over nagedacht te hebben, besloot ik te solliciteren.’



Van het één kwam het ander. Op een gegeven moment vroeg Corine de Jong (voormalig teamleider communicatie & fondsenwerving) hem om voorlichtingen te geven. ‘Zo ben ik begonnen. Eén keer per maand. Met dia’s. Heel wat anders dan met de laptop en beamer.’ Toen de lokettistfunctie een vaste baan werd, stopte Schouten ermee en ging zich volledig toeleggen op het geven van voorlichting.

Schouten: ‘Gemiddeld geef ik 1 á 2 keer per maand voorlichtingen. Op zangavonden, vrouwenverenigingen noem maar op. Binnenkort heb ik er weer twee staan. Eén in Krimpen aan den IJssel, de ander in Kampen. De breedte van de gereformeerde gezindte spreekt mij aan. Daarnaast vind ik het fijn dat ik iets kan betekenen voor mijn naaste. Dat is ook onze Bijbelse opdracht. Je naaste lief te hebben als jezelf.’

Eerlijkheid

Schouten doet het werk als voorlichter met liefde. ‘In de praktijk, toen ik nog lokettist was, heb ik het belang gezien van het werk dat Ontmoeting doet. Regelmatig zag ik mensen waarbij de tranen mij in de ogen schoten. Dat sprak mij aan. Ik doe het met hart en ziel. De Heere geeft mij de lust, de kracht en de zin ervoor. Veel waardering heb ik voor de mensen in de goot. De eerlijkheid waarmee zij hun verhaal vertellen. Dat spreekt mij erg aan. Want wie vertelt er tegenwoordig eerlijk zijn verhaal?’

‘Eén persoon herinner ik mij nog heel goed, Gerard. Gerard was een bezoeker van het dienstencentrum en boegbeeld van Ontmoeting. Hij had van alles meegemaakt, was moeilijk te bereiken en volkomen afgesloten van de wereld. Het accepteren van een kopje thee was een eerste succes in het zoeken van toenadering met Gerard. De echte doorbraak kwam toen hij in gesprek raakte met een maatschappelijk werker. Die ging met hem tekenen. Hierdoor kwam Gerard volkomen ‘los’. Het bleek dat hij bouwkundig tekenaar was.’

Grootschaliger

Of Ontmoeting veranderd is? ‘Vroeger was het nog een kleine club in Rotterdam en werkten er alleen beroepskrachten. Nu is Ontmoeting een professionele organisatie met veel medewerkers en vrijwilligers. Natuurlijk is dat anders. Toch is de manier van werken hetzelfde gebleven. Nog steeds werkt Ontmoeting vanuit bewogenheid. Er wordt een luisterend oor geboden. Het is mijns inziens juist deze werkwijze die Ontmoeting onderscheidt ten opzichte van andere organisaties.’

ambient
DAAR LOOP JE NIET AAN VOORBIJ



www.ambient.nl

ambient tapijt ambient laminaat ambient tapijten
ambient vinyl ambient parket ambient PVC stroken

Ambiant is onderdeel van: 

Fortune feliciteert St. Ontmoeting



- Koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten
- Weinig onderhoud
- Eén contactpersoon
- Gratis proefplaatsing
- Snelle service
- 60 maanden gratis service en onderhoud

Bel voor meer informatie:
0800 - 23 55 633

Fortune regio Veluwe
www.fortune.nl



meubelstoffeerderij
BOONE
Ermelo

*Met goede raad,
het juiste resultaat*



*Gun uw kwaliteitsmeubels
een tweede kans!*

meubelstoffering-boone.nl
0341 - 56 12 55
Korpersteeg 30, 3853 LD Ermelo

www.vwc.nl



*Wij maken het u
graag gemakkelijk*

Totaalleverancier van kantoorartikelen en -meubilair



Zoekt u één adres voor al uw kantoorbenodigdheden?
Eén aanspreekpunt, goede service en een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding?

Dan biedt VWC Office uitkomst.

Van paperclips, enveloppen en printerpapier tot en
met complete computer-systemen, copiers, printers,
kantoormeubilair, mobiele telefonie, internet en zo
meer. Wij bieden een totaalpakket, waarmee wij uw
onderneming optimaal kunnen faciliteren.

Adres: Puttonstraat 12 A Adres: Betonstraat 27-1
8281 BP 8263 BL
Genemuiden Kampen
Telefoon: 038-3852400 Telefoon: 038-3852406
E-mail: info@vwc.nl E-mail: kampen@vwc.nl



foto's van vroeger



oud-medewerker Ria Vuijk:

‘Die allereerste kriebels, dat het is er nog

Mariëtte van der Kooij

Ze begon als één van de eerste medewerkers bij Ontmoeting, werkte er vijf jaar en bleef ook later betrokken als cliëntvertegenwoordiger in de cliëntenraad: Ria Vuijk. In deze jubileumspecial haar verhaal over hoe het begon en haar visie op het Ontmoeting van nu.

De periode dat Ontmoeting opgericht werd (1988) herinnert Ria Vuijk zich nog heel goed. ‘In die tijd waren er diverse organisaties die bezig waren met zending in het buitenland. Hulpverlening aan dak- en thuislozen in het binnenland was echter niet aan de orde. Zeker niet vanuit de Reformatorische hoek.’ Het was dan ook best spannend hoe het zou gaan lopen. Maar er bleek veel goodwill binnen de achterban. Zodoende werd er veel geld opgehaald. Ria Vuijk: ‘Ik studeerde toentertijd aan de Hogeschool De Vijverberg in Ede (de huidige CHE) en had een grote sociale interesse voor minderbedeelden in de maatschappij. Via het Reformatorisch Dagblad las ik over Ontmoeting. Meteen vond ik het een goed initiatief en voelde ik mij erbij betrokken. Ik zag het als een Bijbelse opdracht om ook mensen dichtbij te helpen.’ Reden voor Ria om zich als vrijwilliger aan te melden. Tijdens haar studie besluit ze stage te lopen bij het Leger des Heils. Naar zeggen voor haar een leerzame tijd, aangezien ze kennis kreeg van de sociale kaart van Rotterdam en het werk onder dak- en thuislozen. In 1991 gaat Ria als maatschappelijk werker aan de slag bij Ontmoeting aan de ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam. Hier werkt zij ruim vijf jaar.

Het is inmiddels 17 jaar geleden dat je bij Ontmoeting werkte. Van 2006 tot 2012 heb je in de cliëntenraad gezeten. In hoeverre is de organisatie veranderd? ‘In het begin was het echt pionieren. Nu staat er een dijk van een organisatie. In positieve zin is het veranderd dat het een professionele organisatie is geworden terwijl de kern hetzelfde is gebleven. De allereerste kriebels, dat hartstochtelijke gevoel, die drive en

betrokkenheid naar bezoekers toe. Het is er nog steeds. De basis van waaruit het werk wordt gedaan is het omzien naar de naaste. Dit christelijk kader is de kracht van de organisatie.’

Welke herinnering is je bijgebleven?

‘In mijn werk was er een wat minder begaafde man, die veel van de Bijbel wist. Deze man was heel beïnvloedbaar op straat. Regelmatig werd hem geld afgetrosgeld. Hij zwierf van stad tot stad. Op een keer sprak hij mij aan en zei: Ria, ik weet dat er in Jesaja staat: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn (Jesaja 43:1)’ Geldt dat ook voor mij? Een tijdje later vroeg hij of hij een lied voor mij mocht zingen. Na mijn bevestigend ja, stond hij op van zijn stoel, ging op zijn knieën voor mij zitten en zong het lied ‘Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je een parel bent.’ Dat zijn toch wel heel bijzondere momenten die je niet snel vergeet.’

Wat voegt Ontmoeting volgens jou toe aan de samenleving?

‘Deze vraag zou ik willen omdraaien. In hoeverre is Ontmoeting van toegevoegde waarde voor de achterban? Mijn inziens geeft Ontmoeting wat terug. Het werk dat gedaan wordt is de keerzijde van onze maatschappij. Het houdt ons een spiegel voor. Toen ik nog bij Ontmoeting werkte, merkte ik dat mensen/familieleden van mensen die aan lager wal geraakten, de behoefte hadden hun verhaal te vertellen. Het was en is fijn dat er een organisatie is die qua identiteit past bij onze achterban en waar mensen met hun vragen terecht kunnen.’

hartstochtelijke gevoel:
steeds'



'Van scepsis naar enthousiasme'

RIANNE NIJBURG

De eerste kennismaking van Ontmoeting met Jaap Weltevrede, beleidsmedewerker GGD in Rotterdam, was misschien niet helemaal positief, omdat een subsidie werd afgewezen. Maar uiteindelijk is er een mooie samenwerking uit voortgekomen.

Hoelang kent u Ontmoeting al?

'Vanaf 1995, dat is nu al zo'n 18 jaar! Ik werkte toentertijd nog voor SoZaWe (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De aanleiding van ons eerste contact kan ik me nog goed herinneren. Ontmoeting deed een subsidieaanvraag voor een project, maar dit werd afgewezen. Ik vond dat we in Rotterdam al genoeg hadden, zoals het Leger des Heils, de Pauluskerk en het Centrum voor Dienstverlening. Er was mijns inziens geen behoefte aan een nieuwe organisatie. Daarnaast had Ontmoeting veel eigen vermogen, wat ook een reden was om geen subsidie te verstrekken. Tegen de afwijzing is Ontmoeting in hoger beroep gegaan. Het kwam toen voor bij de Raad van State. Zij vonden dat de redenen voor afwijzing niet steekhoudend waren. Vanaf dat moment is de procedure gaan lopen en ging ik mij verdiepen in het werk van Ontmoeting. Ik heb ze veel beter leren kennen en vond het uiteindelijk 'echt best een leuke club, waar we zeker wat mee kunnen'. Ik ontdekte namelijk ook dat ze eigen initiatieven ontwikkelden, met steun en geld van de achterban. We wisten niets van die particuliere initiatieven, toen we keken naar de verstrekking van de subsidie.'

Wat vindt u van de samenwerking?

'Heel goed. We hebben weleens meningsverschillen, of we willen dingen graag anders. Maar dit heeft nooit geleid tot onenigheid. Mijn ervaringen zijn positief. Ontmoeting neemt initiatieven en durft risico's te lopen, dat waardeer ik. De samenwerking is begonnen met het 'project zonder dak'. Daar waren drie partijen bij betrokken, waaronder Ontmoeting. Het ging toen om het begeleiden van vijftien cliënten, die onderdak en woonbegeleiding kregen. Ze haalden mensen van de straat en boden ze onderdak. Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang in 2006/2007. Zelf ben ik betrokken geweest bij de start van het sociaal pension in Hoek van Holland.'

Hoe zag u Ontmoeting, hoe ziet u Ontmoeting nu?

'Als een professionele organisatie. Toen ik voor het eerst met ze in aanraking kwam, was ik nog niet overtuigd van de organisatie. We hebben intensief samengewerkt, waardoor mijn persoonlijke mening is veranderd. Ik heb bewondering gekregen voor de organisatie. Zakelijk is er wel veel veranderd, onder andere dat we veel meer prestatiegerichte afspraken maken. Nu moet alles meetbaar zijn. We maken afspraak over de kwaliteit van de zorg en

vooral ook over de door- en uitstroom. Deze afspraken controleren wij ook. Dat was vroeger veel minder belangrijk. De samenwerking heeft nu veel meer een zakelijk karakter.'

Hoe ziet u de toekomst van Ontmoeting?

'Ik zou zeggen, ga vooral zo door! Natuurlijk heeft ook Ontmoeting te maken met een veranderende economische situatie, zoals bezuinigingen. Maar als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, draait Ontmoeting net zo goed mee. Ze doen absoluut niet onder voor de andere partijen!'





'Ontmoeting: midden in de wereld'

AUKE SCHOUWSTRA

'Het spreekt mij enorm aan dat Ontmoeting de nood van dak- en thuislozen ziet en zich daar verantwoordelijk voor weet. Daar had ik indertijd meteen een klik mee.' Architect Mart Ros is al meer dan twee decennia betrokken bij het werk van stichting Ontmoeting.

'Toen ik eind jaren tachtig las over het initiatief om iets te doen voor dak- en thuislozen, heb ik contact gezocht. Ik zei: laat het maar weten als ik iets kan doen', vertelt Mart Ros (65). Dat telefoontje leidde - op vrijwillige basis - tot veel advies- en tekenwerk voor Ontmoeting. Ros heeft een goedlopend architectenbureau. 'Voor de vestigingen in Rotterdam en Epe heb ik bijvoorbeeld vanaf het begin bekeken hoe je daar het beste de opvang kon organiseren.' Hij legt uit waarom hij 24 jaar geleden warm liep voor Ontmoeting. 'Er zijn nogal

wat stichtingen die hoofdzakelijk gericht zijn op de eigen kring. Wat Ontmoeting wilde gaan doen, strekte zich uit over de hele samenleving. Het was voor het eerst dat vanuit onze gezindte een stichting midden in de wereld wilde gaan staan.' In 1994 opende Ontmoeting het woonwerkcentrum in Epe. Zes jaar later verrees op het terrein het Activerium: een gebouw met kantoorruimte voor woon- en werkbegeleiders, een vergaderruimte, een grote kantinezaal en, niet het minst belangrijk: een mooie timmerwerkplaats. Bijzonder is dat architectenbureau Roos en Ros (het bureau van Mart Ros) het gebouw mocht ontwerpen, na een selectieprocedure waarin drie architecten hun plan voor het gebouw presenteerden. Mart Ros: 'We waren blij dat ze op zakelijke gronden voor ons gekozen hadden. Bovendien wisten we heel goed wat er nodig was, omdat ik op vrijwillige basis al veel ontwerpen had gemaakt voor het hoofdgebouw en de appartementen.' Ros is er nog steeds trots op, noemt het 'een mooi gebouw'. Het Activerium was in zoverre een lastige klus dat het in een kwetsbare omgeving kwam te staan: een statige villa met een mooie tuin eromheen, in een bosrijk gebied. Wie wel eens op de open dag in Epe geweest is, kent het gebouw: rechthoekig met een klassiek pannendak dat deels 'opgeklapt' is, waardoor een gebouw is ontstaan dat goed past in de omgeving en tegelijk openheid uitstraalt.

Ontwerpen en tekenen voor Ontmoeting is niet het enige dat Mart Ros in al die jaren deed. 'In 2006 is het idee geopperd om ook het bedrijfsleven structureel te betrekken bij Ontmoeting. Toen is 'Ondernemers voor Ontmoeting' opgericht.' De leden geven elk jaar een bedrag aan Ontmoeting, en worden eens in de twee jaar uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst, zodat ze kunnen zien hoe Ontmoeting werkt. Ros: 'Je wordt lid als je zelf beseft wat een wonder het is dat je onder heel andere omstandigheden leeft als de groep Nederlanders die in de goot is geraakt. Dat je inziet dat het bijzonder is dat je zelf in totaal andere omstandigheden mag wonen en werken. Een onderscheid ten opzichte van anderen dat niet vanzelfsprekend is.'

Hij weet dat het steunen van Ontmoeting minder zichtbaar resultaat oplevert dan het bouwen van huizen in Afrika, om maar iets te noemen. Ros: 'Wat Ontmoeting doet, is een doorlopend proces. Met teleurstellingen en successen. Als je ziet dat mensen in een begeleide woonvorm resocialiseren en weer opgenomen kunnen worden in de samenleving, merk je dat het bijzonder zinvol werk is. Dat wil ik graag aan anderen overdragen. Ik hoop dat het ze motiveert zich ook aan te sluiten bij dit ondernemersinitiatief.'

Meer informatie over een OVO-lidmaatschap? Zie www.bedrijven.ontmoeting.org

Beste jongens en meisjes,

Je hebt het vast al gelezen in deze Straatpost... Ontmoeting bestaat 25 jaar. Eigenlijk is dat niet iets om te vieren. In al die 25 jaren zijn er dus mensen geweest die hulp nodig hadden. Ook in de toekomst zullen deze en andere mensen hulp nodig hebben. Ontmoeting biedt deze hulp, maar jij kunt ook helpen! Door te bidden voor de dak- en thuislozen én voor de medewerkers van Ontmoeting die dit werk doen.

Deze keer hebben we iets speciaals. Een rebus! Weet jij hem op te lossen? Misschien mag jij je binnenkort dan wel de eigenaar noemen van een mooie gitaar. Want onder de inzenders geven wij er eentje weg. Een echte gitaar uit een muziekwinkel! Joh. De Heer uit Sliedrecht heeft hem ons geschonken. Wie weet kunnen wij binnenkort jou er blij mee maken. Doe je best! De uitkomst van de rebus kun je tot en met dinsdag 7 mei invullen op onze website of sturen naar:

Stichting Ontmoeting
Antwoordnummer 7065
3990 TB HOUTEN

Je mag ook een mooie tekening of ander werkje voor onze cliënten maken. Wij zullen deze dan op de verschillende locaties ophangen.




Joh.deHeer
more than music, since 1898.



25



© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Stepactie

zaterdag 29 juni
(om alvast in je agenda te schrijven)

Op D.V. zaterdag 29 juni organiseren wij een stepactie. Laat je sponsoren door familie, vrienden, kennissen, burens, leraren, enz. En probeer op 29 juni zoveel mogelijk kilometers te stappen. Het belooft een sportieve en gezellige dag te worden! Houdt onze website, www.ontmoeting.org/jubileum en facebook, www.facebook.com/StichtingOntmoeting, de komende tijd in de gaten!